

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

« Η επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων, το Πλανητάριο και στο Μουσείο της Ακρόπολης ».

Πριν από λίγες μέρες εγώ η τάξη μου και η έκη πήγατε ένα ταξίδι στην Αθήνα. Την απόφαση την πήραν οι δάσκαλοί μας. Ερείς είρασαν οι πρώτοι που θα κάνατε τόσο μεγάλη εκδρομή.

Όταν αποφασίστηκε που θα πάτε ο κύριος άρχισε να ρωτάει ποι θα πήγαυαν. Χαρίκατε που θα πήγαυατε μια τέτοια φακρνή εκδρομή.

Και από τω δύο τάξεις δεν ήρθαν όλα τα παιδιά αλλά ήρθαν τα περισσότερα. Ερείς ήρθαν οι δύο δάσκαλοί μας και μια άλλη κυρία η κυρία Αραδία που είχε την πρώτη τάξη.

Την ημέρα που ξεκινήσατε έβρεχε. Το πρωί συναντήκατε στο σχολείο και αναχωρήσατε για το λιμάνι με τα ταξιδιωτικά λεωφορεία. Στο λιμάνι αναμαστίκατε να περφένουτε μία ώρα μαζί το πλοίο

με το οποίο θα φέβγατε τελικά δεν ταξίδευε
γιατί έβρεχε και είχε κύρα και θα έπρεπε να
περιμένουμε το επόμενο. Όταν ανεβίκαμε στο πλοίο
είχα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαμε να
βρούμε χώρο για να κάτσουμε ή να αγοράσω
με κάτι από το φαγητάκι που είχε το πλοίο.

Μετά από λίγη ώρα το πλοίο ξεκίνησε
αλλά είχε τόσο κύρα που και η πόρτα από
το φυζαίικε της κοκα κίδα ανοιγόκεναι.

Όταν κατεβήκαμε από το πλοίο είδαμε ότι η
θάλασσα από τα βράδια κύρατα όλο το
χώμα από τον πάτο είχε ανεβεί στην επιφά
να της θάλασσας και είχαν γίνει όλη καφέ. Μετά
από λίγο το λεωφορείο κατέβηκε από το
πλοίο και εμείς επιβιβάστικαμε αφέτως.

Όταν πέρασαν πολλές ώρες κατεβήκαμε στην
Αμφιλοχία για φαγητό. Εκεί φάγαμε και ξεκου
ραστακαμε και όταν τελειώσατε πήγατε να
πληρώσουμε και να φύγατε.

Σε λίγες ώρες φτάσατε στα εσόδια
γιατί θα περνούσατε τη γέφυρα ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΙΟ.
Εκεί βγάλατε πολλές φωτογραφίες. Μόλις την
περάσατε κατεβήκατε στα Goodis για να πα-

ρούρε κάτι μικρό να φάμε. Όταν ανεβήκαμε στο λεωφορείο με πήρα ο ύπνος. Μόλις ξύπνησα είχα βραδιάσει. Τότε καταλάβαμε πως μία ντάλκα είχε πέσει και ότι έπρεπε να πάρε από άλλον δρόμο. Μετά από περίπου δύο ώρες φτάσαμε στο μεγάλο Goodis για να φάμε.

Όταν τελειώσαμε πήγαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε. Μόλις φτάσαμε κατεβίκαμε και είδαμε μπροστά μας το μεγάλο ξενοδοχείο όπου θα μείναμε. Εκεί ο υπεύθυνος μας έδωσε την κάρτα και τον αριθμό του δωρατίου που θα κοιμόμαστε. Όταν πήκαμε στο δωράτιο η κάθε μία έπιασε το κρεβάτι της και αρέσως ξαπλώσαμε.

Την επόμενη μέρα η κυρία Αραβία μας χεούησε την πόρτα του δωρατίου μας για να ξυπνήσουμε και να κατεβούμε για πρωινό. Μόλις κατεβίκαμε διαπίστωσε το θα τρώγαμε. Εκεί κάναμε περίπου μία ώρα για να φάμε και μετά είρθε το λεωφορείο για να μας πάρει να πάμε στο Μπανιτάριο. Όταν φτάσαμε είδαμε ένα μεγάλο κτίριο όπου εκεί βγάλαμε πολλές φωτογραφίες. Όταν πήκαμε πίσω

ανηφορούσαμε να πάμε στην έθουσα όπου θα βλέπαμε πολλούς πλανήτες. Όπως ποιο πρώτα πήραμε από το βαζάκι που έχει το πλανητάριο ο κάσι να πιούμε ή να φάμε. Μετά κάσασε σε ένα σκαμπό που εκεί ο κύριος μας μας είπε κάποια πράγματα και πως θα συρριφερθούμε μέσα στην έθουσα. Όταν κηήκαμε σε αυτήν την μεγάλη έθουσα ο υπεύθυνος μας είπε που θα κάσασε. Ερείς καθήσασε πάνω πάνω και περιφένανε να ξεκινήσει το video με θέμα: Ο θάνατος των άστρον.

Όταν ξεκινήσει ακουόσαν μία δυνατή μουσική και βλέπαμε διάφορους πλανήτες. Το video αυτό κράτησε περίπου μία ώρα. Μόλις φύγαμε από εκεί πήγαμε με το λεωφορείο στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί είδατε πολλά έργα των αρχαίων Ελλήνων και επίσης διάφορους κώρους και κόρες. Η ξεναγός μας έδειξε και διάφορα δώρα που έκαναν οι Έλληνες στους 12 θεούς του ολύμπου. Όταν φύγαμε από εκεί πήγαμε για φαγητό στο κηηνη του θανάση αλλά πιο πρώτα πήγαμε να πάρουμε κάσι αναψυκτικό. Μετά από εκεί πήγαμε στο ξενοδοχείο για να

ξεκουραστούμε. Σε μία ώρα η κυρία Αραβία
είρθε και μας είπε ότι σε λίγο θα πηγαίνα-
με στην έκθεση της Βουλής των Ελλήνων και
στην Βουλή. Στην έκθεση της Βουλής των
Ελλήνων μάθαμε πολλά πράγματα για τον
πόλεμο των Αθηνέων μεταξύ των Περσών στον
Μαραθώνα. Στην Βουλή η ξεναγός μας έδειξε
ένα DVD για την παλιά Βουλή και την
κενούρια. Μετά πήγαμε στην μεγάλη έθουσα
των συνεδριάσεων που όλοι βλέπουμε στην
τηλεόραση. Όταν τελειώσαμε και φύγαμε από
την Βουλή πήγαμε για φαγητό στην πίσα-χατ.

Όταν τελειώσαμε το φαγητό πήγαμε
στο ξενοδοχείο. Εκεί θα φτιάχαμε τον σάκο
μας γιατί την επόμενη μέρα θα περνούσε τον
δρόμο για τον γυριστό.

Το πρωί μας ξύπνησε η κυρία Αραβία
για να πάρουμε πρωινό. Αφού φάγαμε πήραμε
τους σάκους μας και επιβιβαστίκαμε στο λεω-
φορίο όπου εκεί ήμασταν πολύ ύσχει γιατί
είχαμε ξυπνήσει πολύ νωρίς. Μετά από δύο
ώρες κατεβήκαμε να φάμε κάτι. Όταν φύγαμε
ανεβήκαμε στο λεωφορίο και οι περισσότεροι

κοιμήθηκαν. Όταν ξυπνήσαμε αρχίσαμε να πέ-
ζουμε αλήθεια ή θάρος. Είχαμε κανονίσει
να φάμε στην Αμφιλοχία αλλά τελικά
φάγαμε στην Λευκάδα. Το εστιατόριο
που φάγαμε ήταν κοντά στην θάλασσα.
Εκεί ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που πωλού-
σαν DVD και ο οδηγός του λεωφορίου
μας μας πήρε το τσους του 3 και έτσι χα-
ρούμενοι μπήκαμε στο λεωφορείο για να το
βλέπαμε. Σε λίγο θα φτάναμε στο
Λιβάδι. Εκεί ανεβήκαμε στο πλοίο όπου
είδαμε μια σειρά στην τηλέραση. Όταν
τελειώσε η σειρά ραζευτήκαμε και πέσαμε
υπό. Όταν φτάσαμε στο σχολείο εκεί
οι γονείς μας μας περίμεναν. Εκεί φτάσα-
με χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που θα
τους ξαναβλέπαμε.

Αυτήν την εκδρομή δεν θα την
ξεχάσω ποτέ.