

Κέρκυρα, 25 Οκτωβρίου 2010 Όνομα - Επίθετο Σεβίλλια

Θέμα: « Η επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων, το Πλανητάριο και στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Το ταξίδι που πήγατε στην Αθήνα ήταν πολύ ωραίο περπάσατε πολύ καλά, πήγατε στη Βουλή στο Πλανητάριο και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πρώτα πήγατε στο Πλανητάριο. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είδατε, τη σφαιρική προβολή όταν σαν σινεμά μόνο που ήταν πιο λεγόμενο. Ήταν και σαν ηλεκτρόνιο που έβλεπε την ταινία σε οθονόμητη την αίθουσα και νόμισες ότι είσαι και εσύ μέσα στην ταινία ή ότι οι Πλανήτες θα έπεφταν πάνω σου. Μετά πήγατε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ξενοδόχος σας ξενάγησε και σας εξήγησε περίληπτικά την ιστορία των αγαλμάτων που βρέθηκαν. Μετά από αυτό πήγατε να περπάτησε σε μια γαβιάνα και το απόγευμα πήγατε στη Βουλή των Ελλήνων, στην αρχή είδατε ένα βίντεο για την ιστορία της Βουλής μετά πήγατε στην αίθουσα που συναντιούνται οι Βουλευτές κάτσατε και στις θέσεις τους και εκεί σας ξενάγησε μια κυρία, μετά τις πήγε σε μια άλλη αίθουσα δεν ξέρω πως την λέγανε πάντως είχε τις φωτογραφίες των Βουλευτών και διαφόρα άλλα. Μετά από αυτά πήγατε στο Ξενοδοχείο για να εστιάσετε και τα πρωτατόμας είδατε την επίσημη μετά να φεύγατε. Στο γυμνάσιο περπάσατε από διαφόρες διόδους και περπάσατε και από το Ρίο Ανάγιο.

λάνατε και λευκές σπόρες βέβαια για  
φαγητό και για σφαλίδα. Μετά πήγατε  
στον Νευκίδα και πήγατε να φάτε σε μια  
ταβέρνα, αλλά δυστυχώς δεν ησθίασατε να  
πάρετε σούβενιρ. Μετά πήγατε στο Δίπλανι  
για να πάρετε τα Αδοίο για κέρκυρα.

---