

Κέρκυρα, 25 Οκτωβρίου 2010 Όνομα - Επίθετο Χρήστος

Θέμα: « Η επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων, το Πλανητάριο και στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Το όνειρο για μια εκδρομή στην Αθήνα το κάναμε με τους φίλους μας από τότε που ήμασταν τετάρτη τάξη, επιτέλους τώρα που πάμε στην έκθεση αυτό έγινε πραγματικότητα! Εμείς, όπως κάθε χρόνο, το είπαμε στο δασκικό μας και αυτός στον διευθυντή και στους υπόλοιπους δασκάλους. Μετά από πολύ σκέψη αποφασίστηκε να πάμε για 3 μέρες, από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι τις 21, με μαζί με την 5η τάξη και μαζί τρεις εκπαιδευτικοί. Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί από το σχολείο μας και πήραμε το πλοίο των 9:30 για την Ηχομενίτσα. 2 ώρες αργότερα το ταξίδι μας για την Αθήνα άρχισε. Μετά από 3 ώρες με το αερόπλοιο κάναμε στάση στην Αμφιλοχία. Εκεί κάναμε να φάμε και να ξεκουραστούμε. Υστερα από 6 ώρες βγάλαμε επιτελους στην Αθήνα. Πήκαμε στα δικιά μας στο ξενοδοχείο και κοιμηθήκαμε. Την επόμενη μέρα οι δασκάλοι

μας μας ζήτησαν να πάμε νωρίς για να πάμε στο λιμάνι να δούμε την ταινία «ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ» η οποία ήταν φανταστική.

Υστερα το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί είδαμε μερικά αρχαιολογικά ευρήματα - με το πιο σημαντικό από αυτά τις Κερκυτιδες. Ακόμα είδαμε πολλά μαρμάρια ανάγλυφα με την Αθηνά και την Τιτανομαχία. Μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε και λίγες ώρες αργότερα αναχωρήσαμε για τη Βουδα. Μήκαμε γιόσα και αρχικά είδαμε τον εκθεσιακό χώρο της Βουδα και πιο μετά την αίθουσα συνεδριάσεων. Αργότερα πήγαμε και συρίσαμε στο ξενοδοχείο μας να κοιμηθούμε.

Σήμερα δυστυχώς πεύχουμε. Όλοι είμαστε κουρασμένοι αλλά και χαρούμενοι που ζήσαμε μια τέτοια εμπειρία μαζί.

Μετά από 5 ώρες ταξίδι φτάσαμε στην Λευκίδα όπου κάναμε στάση για φαί.

Υστερα από 2 ώρες ταξιδιού με δει-βορείο κι άλλες τόσες με το πλοίο φτάσαμε στην Κέρκυρα. Αυτό το ταξίδι θα μου μείνει αξέχαστο.