

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2010

"Η πρώτη μου εκπαιδευτική εκδρομή"

Οι δάσκαλοι της Ε' και της ΣΤ' τάξης μας ρώτησαν αν ενδιαφερόμασταν να πάμε μια εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Συγκεκριμένα θα επισκεπτόμασταν την Ακρόπολη, το Πλανετάριο και τη Βουλή των Ελλήνων. Επειδή υπήρχε μεγάλη συμμετοχή μαθητών, οι δάσκαλοι ξεκίνησαν την οργάνωση της εκδρομής. Εκλείσαν δωράκια στο ξενοδοχείο Ερμής στην Πλάκα, εστιατόρια και το κυριότερο από όλα κανόνισαν επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, στο Πλανετάριο και στην Ακρόπολη. Σε αυτή την εκδρομή έλαραν μέρος οι μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης. Συνοδοί εκπαιδευτικοί ορίστηκαν οι δάσκαλοι της Ε' και της ΣΤ' τάξης και η δασκάλα της Α' τάξης.

Την πρώτη μέρα πήγαμε στο σχολείο πολύ νωρίς. Μόλις πήκαμε στο πούλμαν που μας περίμενε έξω από το σχολείο, ξεκινήσαμε να πάμε στο λιμάνι. Από το λιμάνι θα

παίρναμε το πλοίο για να πάμε στην  
Ηγουμενίτσα και από εκεί με το πούλμαν  
στην Αθήνα. Λόγω δυνατής βροχής φορηθήκαμε  
ότι θα ακυρωνόταν η εκδρομή. Όμως, τελικά  
μόλις φτάσαμε στο λιμάνι επιβιβαστήκαμε στο  
καράβι και ξεκινήσαμε. Όλα τα παιδιά ήμασταν  
πάρα πολύ χαρούμενα. Το ταξίδι με το πλοίο  
διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Όταν επιστέδους  
φτάσαμε στην Ηγουμενίτσα, ανεβήκαμε στο  
πούλμαν και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για  
την Αθήνα. Στο δρόμο θαυμάσαμε τα καταπράσινα  
δάση, την καταγάλανη θάλασσα και τα όμορφα  
ψηλά βουνά. Τραβήξαμε φωτογραφίες ώσπου  
φτάσαμε στην Αμφιλοχία για φαγητό και  
ξεκούραση. Αφού φάγαμε και ξεκουραστήκαμε  
συνεχίσαμε το ταξίδι μας. Στο δρόμο περάσαμε  
τη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου και μετά από  
λίγο, επειδή είχε πάει απόγευμα, κάναμε στάση  
στο Flocafe. Συνεχίσαμε τη διαδρομή μας  
ακούγοντας μουσική και παίζοντας παιχνίδια.  
Αρχίσαμε να φτάσουμε στην Αθήνα, γιατί  
συναντήσαμε μια νταλικά που είχε κλείσει το  
δρόμο και έτσι αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε

πορεία και να κάνουμε το γύρο. Το βράδυ σταματήσαμε για φαγητό στα GOODYS. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε άλλη μία ώρα μπροστά μας για να φτάσουμε στην Αθήνα. Με τα παιχνίδια που είχαμε πάρει από τα GOODYS παίξαμε κι έτσι η ώρα πέρασε γρήγορα. Μόλις φτάσαμε στην Αθήνα ήρασαν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Πήγαμε στο ξενοδοχείο και αφού τακτοποιηθήκαμε κοιμηθήκαμε.

Την Τετάρτη αφού πήραμε πρωινό, στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου, ξεκινήσαμε να πάμε στο Πλανητάριο. Εκεί είδαμε το θάνατο των άστρων σε 3D και ανακαλύψαμε αστρολόγους. Μόλις φύγαμε ήρασαν ενθουσιασμένοι. Μετά πήγαμε στο μουσείο της ακρόπολης όπου εκεί μας περίμενε μια ξενάγηση. Μας ξενάγησε σε όλο το κτίριο. Μας είπε για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, μας έδειξε μισοκατεστραμμένα αγάλματα και όμορφα αγγεία. Όταν τελείωσε η ξενάγηση πήγαμε να αγοράσουμε αναμνηστικά και ύστερα για φαγητό στο Κερπάλ του Θανάση. Μόλις φύγαμε και αγοράσαμε αναμνηστικά, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο για

ξεκούραση. Το απόγευμα πήγαμε στην έκθεση της Βουλής, όπου εκεί μας μίλησαν για τον πόλεμο των Περσών εναντίον των Ελλήνων. Μετά τραβήξαμε φωτογραφίες αγγείων, νομισμάτων περικεφαλαίων και άλλων όπλων. Μόλις τελείωσε η ξενάγηση πήγαμε στη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί μας έδειξαν ένα DVD σχετικά με το πώς ήταν η Βουλή τα παλιά χρόνια, που ήθελαν οι πολίτες να γελοοεί και ποιος έμενε εκεί. Αργότερα μας ξενάγησαν στην αίθουσα του κοινοβουλίου και μας έδειξαν πού κάθεται ο κάθε βουλευτής ανάλογα με το κόμμα στο οποίο ανήκει. Μετά πήγαμε σε μια αίθουσα όπου μας έδειξαν υπογραφές βουλευτών εικόνες τους και τετράδια. Όταν τελιώσαμε πήγαμε να αγοράσουμε αναμνηστικά και ύστερα φάγαμε στο PIZZA HAT. Μετά χυρίσαμε στο ξενοδοχείο για να κοιμηθούμε.

Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε πάρα πολύ νωρίς για να χυρίσουμε στην Κέρκυρα. Αφού φάγαμε πρωινό ξεκινήσαμε. Στο δρόμο θαυμάσαμε τη φύση και την ωραία

θάλασσα. Το μεσημέρι κάναμε στάση για φαγητό στη Λευκάδα και πέρασαμε τη γέφυρα που ενώνει τη Λευκάδα με την Πρέβεζα. Μετά το φαγητό κάναμε μικρή ξενάγηση στη Λευκάδα και τραβήξαμε ομαδικές φωτογραφίες, μπροστά από τη θάλασσα όπου έπλεαν ψικρά καραβάκια.

Ύστερα πήγαμε στο λεωφορείο και είδαμε σε DVD το ΤΟΥ STORY 3. Πέρασαμε την υποθαλάσσια σήραγγα και συνεχίσαμε να βλέπουμε το DVD. Όταν τελείωνε φτάσαμε στην Ηγουρενίτσα. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο επιβιβαστήκαμε στο πλοίο.

Όταν ξεκίνησε το πλοίο για να περάσει η ώρα παίξαμε UNO και οι φίλες μου και εγώ κάναμε γιόγκα ώσπου φτάσαμε.

Μόλις κατεβήκαμε ήρασαν πάρα πολύ χαρούμενοι που ξαναείδαμε την αγαπημένη μας Κέρκυρα!!!

Εύχομαι να ξανακάνουμε σύντομα αυτό το υπέροχο ταξίδι!!!