

Την προηγούμενη εβδομάδα το σχολείο μου έκανε ένα ταξίδι στην Αθήνα. Το σχεδιάσαμε καιρό γιατί δεν είχαμε ξανα κάνει τέτοιο ταξίδι. Ο δάσκαλός μας εξηγήσε πως πρέπει να συμπεριεθούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ πήρανα λίγα αγχάρηδες και λίγο χαρούμενος. Ετοίμασα την βαλίτσα μου και πήρα τα ρούχα μου και μερικά τρόφιμα.

Σε αυτό το ταξίδι πήραν μέρος η Πέριστη και η Έκτη και ο Κύριος Αρης, η Κυρία Αμαλία και ο Κύριος Γιάννης.

Ξεπνήσαμε από το σχολείο το πρωί της Τρίτης, πήρανε λίγο στεναχωρημένος γιατί ήταν η πρώτη φορά που γέιχα από το σπίτι μου. Είχε πολύ καιρό καιρό και νομίζαμε ότι δεν θα έβγαζε ούτε το καρδίε. Τελικά το υδρίο έβγαζε με ασθυσσηση.

Μετά από λίγες ώρες γιάσαμε

στην Αγορμήνισσα και ξεκίνησε  
το ταξίδι για την Αθήνα. Στο Λεω-  
φορείο ήταν λίγο δύσκολο γιατί  
πράττει πολλές νύκτες, αλλά μάνη  
πολλές στάσεις, σταματούμε μερικές  
φορά στην Αρχιλοχία και άλλη  
μία και άλλη για φορμάριον που  
δεν ξέρω την περιοχή. Ξεκίνησε  
γτάσαμε στην Αθήνα στις 11:30  
το βράδυ, μάνη ένα κόνινο  
και ξενοδοχείο.

Το άλλο πρωί ξεκίνησε  
ετοιμαστήμαρ, γάγαρ και πήγαμε  
στο Πλανητάριο. Εκεί είδαμε ένα  
τρεις διασκέτο συνέρι. Όταν πήγαμε  
είδα αρα έναν που είπατε στα  
οθόνη, και παραλαβούμαρ -  
πως πθανων τα άστρα. Ήταν πολύ  
έντυπωσιακό και ήθελα να κάτσει  
κάλλο.

Όταν βγήκαμε, πήγαμε μια  
βόλτα στα παραλία για να ψωνίσου-  
με συνένιρ. Όταν γάγαρ, ξεκίνη-  
σαμε με το Λεωφορείο για να πάρε

στην Αιρόπολη, αλλά δεν πήγαμε  
πίσω στο μνημείο όπως πήγαμε στο  
έντυπωσιακό μουσείο. Εκεί μας υποδέ-  
μησε μια ξένογλωσσίδα για μας δείξει  
το μουσείο. Εκεί είδαμε διάφορα  
αγγεία και ευφρόνια. Πάντως αλλά  
λένε ότι είναι το πιο σύγχρονο μουσείο  
της Ευρώπης. Αυτό που μου άρεσε  
πιο πολύ από όλα ήταν η  
εκτίμηση στην Βουλγαρία. Εκεί μου  
άρεσε πιο πολύ όπου καθήσαμε  
στις θέσεις των Βουλγάρων και  
μας εξήγησαν τι γινόταν εκεί  
και μετά μας πήγαν για ξενάγηση.

Την άλλη μέρα πήγαμε  
τον δρόμο για την επιστροφή και  
επισκευθήκαμε την Λευκίδα και  
όταν γύραμε, ξεκινήσαμε για την  
Αγιοπέτριτσα και στις 8:00 το πρωί  
ήρθαμε στο σπίτι μας.

Αυτό το ταξίδι ήταν για μένα  
μια τροφή εμπειρία γιατί μου  
άρεσαν όλα αυτά που επισκευθήκαμε  
και θέλω σύντομα να το ξαναδώσουμε.