

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2010
"Μια έκδρομη στην Αθήνα"

Πριν μερικές μέρες η κατάσταση που
δημιουργήθηκε και η ΣΤ' τάξη του
σχολείου μου πήγαμε μια έκδρομη
στην Αθήνα.

Ετοιμάσαμε την έκδρομη από καιρό
και τη περιμέναμε όλους με
ανυπομονησία. Δεν μπορούσε να
μας σταματήσει τίποτα, ούτε
ο άνεμος ούτε ο ασχημος και-
ρός που είχε εκείνη την ημέρα.

Πολύ πρωί είμασταν όλοι ετοι-
μοι με τις βαλίτσες και τις
ομπρέλες μας και περιμέναμε
το λεωφορείο.

Ανεβήκαμε και πήγαμε στο
Δηγάκι για να πάρουμε το
πλοίο για ^{την} Ηγουμένισσα αλλά
είχε μεγάλη θαλάσσοταραχή
και το πλοίο δεν έφυγε. Έπρε-
πε να περιμέναμε αρκετή ώρα
για να φύγουμε μ' ένα καράβι
αρκετά γρήγορα για να ταξιδέψουμε

με ασφάλεια.

Μόλις ανεβίκαμε και και κα-
θίσαμε στο σαλόνι του κτιρίου,
αρχίσαμε να παίζουμε παιχνίδια
κίτης καρτες, που είχαμε φέρει,
για να ζήχασουμε τον ασχίρο
καιρο, που είχε, και τη θάλασσα
που μας κουνούσε. Κάποια παι-
δια αρχίσαν να παραπονιούνται
ότι ποιάει η κούρα τους και
μαζο με τη δασκάλα βγήκα,
έτσι για τους προσίσει λίγο ο α-
έρας κολοιθίνα και εχώ.

Εκείνη τη σιχήρή έβραχε και
η βραχή έρχοσαν ελαύνια και
έμοραινέ στα μάλλα μου. Δεν τώ-
σαρε ποδυ έξω. Αλλά σε σε λί-
φτάκαμε στην Ηλιομένησα.

Όταν καζεβίκαμε από το καρδί
επιβιστίκαμε στο λεωφορείο για
να πάμε στην Ακροδοχία, επί
επισηνή σγασση του ταξιδίου μας.

Η διαδρομή ήταν πολύ όμορφη,
βλέπομε καταπράσινα φιλιά δέντρα,

κιμρά κωριά και άλλες φορές
τη θάλασσα.

Στην Ακροδοχία σταματήσα-
με μόνοι για φαγητό σ' ένα
φωτοπωλείο. Δεν μπορούσαμε
για κανουμε καμία βόλτα γιατί
ακόμη έβραχε κι έτσι συνε-
χίσαμε για το Ρίο-Αγγίριο.

Μέσα στο λεωφορείο κάποια
από τα παιδιά της ΕΤ' άρχισαν
τραγουδάνε.

Απο μακρότα είδαμε τη γέ-
φυρα του Ρίου-Αγγιρίου και
τα τεράστια καθύδρα που
την κρατούσαν και στη συνε-
χία την διασχίσαμε. Ο δάσκαλος
μας είπε ότι είναι η μεγαλύ-
τερη γέφυρα στην Ελλάδα και
ότι αυτή ενύνει την Στεση
Ελλάδα με την Πελοπόννησο.

Μετά σταματήσαμε στα Goodby's για
ένα αναμνηστικό και συνεχίσαμε
για την Αθήνα. Στη διαδρομή
πέρασαμε πολλά γούνετ και μέτρη

είδαμε του Ισθμού της Κορίνθου
στο δρόμο όμως χρειάστηκε
να κάνουμε μια μεγάλη παράκαμψη
γιατί είχε γίνει ένα σπύγγι
με ένα φορτηγό. Κι όπως φτάσαμε
και στο ξενοδοχείο μετά από πο-
λλές ώρες κουρασμένοι και γδαρ-
μωμένοι.

Το ξενοδοχείο ήταν κοντά στην
Πλάκα και ήταν πολύ ωραίο.
Ταξτολογήθηκαν στα δωμάτια μας
κάνουμε μπάνιο, παίζουμε, αλλά δεν
μπορούσαμε να κοιμηθούμε.

Το πρωί ξυπνήσαμε με το ζόρι
και αφού πήραμε το πρωινό
μας, κατευθυνθήκαμε προς το Πανα-
θηναίο.

Είναι ένα μεγάλο κτίριο με ψιτές
κολώνες στην είσοδο και έχει ένα τε-
ράστιο θόλο στην οροφή. Είχε πολλά
αίθουσες και ορόφους. Εμείς πήγαμε
στην αίθουσα προβολής και παρακο-
λούθησαμε την τρεπιδιάσταση ταξία
CCO θάνατος των άστρων. Ήδη

πολύ ενδιαφέρον και ήταν σαν
πραγματική.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το
νέο μουσείο της Ακρόπολης. Ήταν
ένα πολύ ψηλό κτίριο, με πολλά
παράθυρα. Αυτό που μου έκανε
εντυπώση ήταν ότι στην είσοδο
πατούσαμε πάνω σε διαφανή πλακά-
κια από γυαλί και μπορούσαμε να
δούμε τις ανασκαφές που συνεχι-
ζόνταν από κάτω. Εκεί κάτω
είδαμε επίσης και ένα πηγάδι
που είχε σωθεί από τα αρχαία
χρόνια.

Ο ξεναγός μας είπε ότι το μου-
σείο στέκεται πάνω σε διακόσιες
κολώνες που κάθε μία ζυγίζει εκατό
κιλά και ότι αυτές αντέχουν
και σε σεισμό 10 ρίχτερ.

Μεσαίες αίθουσες είδαμε αρχ-
αία όπως κούρους και κόρες,
τη Τετανομαχία και τις Καρνατικές
που τις είχαν κατεβάσει από την
Ακρόπολη.

Μεγάλη πήγαμε στην Πλάκα και αγοράσαμε αναμνηστικά για να θυμόμαστε αυτή την ειδρωμή.

Αφού ξεκουραστήκαμε για λίγο στο ξενοδοχείο, το απόγευμα επισκευάσαμε την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής.

Η έκθεση ήταν αφιερωμένη στην μάχη του Μαραθώνα. Η γενική μας εικόνα πολλά πράγματα που δεν γνώριζα όπως ότι οι Πέρσες φορούσαν χρυσές πανοπλίες και οι Αθηναίοι είχαν βαρύ πολιτικό εξοπλισμό.

Αφού τελείωσε η γενική για να μπούμε στη Βουλή έπρεπε να περάσουμε πρώτα από έλεγχο για λόγους ασφαλείας. Αρχικά παρατηρήσαμε ένα βίντεο σχετικά με την ιστορία του κτίριου της Βουλής.

Έπειτα μας ζήτησαν σε μια αίθουσα που ήταν τα προσωπικά αντικείμενα των πρωθυπουργών της χώρας και το πρώτο σύνταγμα των Ελλήνων.

Πήγαμε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής και καθίσαμε στις θέσεις των βουλευτών. Η γενική μας εξήγησε πως κάθονται οι βουλευτές των κομμάτων, πως φέρνουν και πως παίρνουν τον λόγο ο κάθε βουλευτής.

Μετα το φαγητό επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστήσουμε γιατί την επόμενη μέρα έπρεπε να γυρίσουμε στην Κέρκυρα.

Στο ταξίδι της επιστροφής σταμάτησαμε στην Λευκάδα, ένα πολύ όμορφο νησί, για φαγητό. Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες μάλιστα στη βίλασσα.

Περάσαμε την υποθαλάσσια σήραγγα και προχωρήσαμε προς την Ηχομενίτσα.

Αυτή τη φορά η ώρα πέρασε χαλαρά στο λεωφορείο γιατί παίξαμε κάρτες και είδαμε μια πολύ ενοχλητική ταινία. Το ίδιο ευχάριστα περάσαμε και μέσα στο καράβι που πήραμε από την Ηχομενίτσα.

Όταν στο τέλος γυρίσαμε

στην Κέρκυρα, στο σχολείο που μας
περίμεναν οι γονείς μας, χάρηκα
που τους είδα αλλά και στεναχωρήθηκα
γιατί το ταξίδι μας τελείωσε.

Ήταν μια κουραστική αλλά και
ωραία επιδρομή. Διασκεδάσαμε και
όλα αυτά που είδαμε θη. μας
μείναν αξέχαστα. ... Ελπίζω
να ξανακάνουμε σύντομα μια άλλη
επιδρομή με το σχολείο!!!!