

Κέρκυρα, 25 Οκτωβρίου 2010 Όνομα - Επίθετο Ευγενία

**Θέμα: « Η επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων, το Πλανητάριο και στο Μουσείο της Ακρόπολης».**

«Επιτέλους!» φώναζε όλη η τάξη, όταν άκουσε για την εκδρομή στην Αθήνα. Όχι ειρωνικά ούτε βαριεστημένα. Γεμάτη ενέργεια και ανυπομονησία.

Είχαμε πει στους δασκάλους από πέρσι γι' αυτή την εκδρομή αλλά τελικά δεν έγινε. Φέτος όμως θα πάμε και μάλιστα τον άλλο μήνα!

Μετά από δύο εβδομάδες είχαμε κλείσει τα ξενοδοχεία και είχαμε κανονίσει τα ραντεβού μας στη Βουλή, στην Ακρόπολη και στο Πλανητάριο.

Θα πήγαμε η Στ' και η Ε' τάξη με τους δασκάλους της και την κυρία της Ατάξης. Η εκδρομή περιμένει μόνο μέχρι την 19<sup>η</sup>/10 για να αρχίσει.

Την ημέρα της εκδρομής ήμασταν όλοι στο σχολείο.

Αποχαιρετίσαμε τους γονείς και επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο. Ευχηθήκαμε καλό ταξίδι ο ένας στον άλλον και καθίσαμε στις θέσεις μας.

Έλα όμως που η αναχώρηση είχε προβλήματα! Αμέσως μόλις φτάσαμε στο λιμάνι μας είπαν ότι όχι μόνο η "Αγ. Θεωδώρα" αλλά και όλα τα άλλα πλοία στο λιμάνι δεν το κουνάνε ρούπι, λόγω αυτής της κακοκαιρίας και του κύματος. Έτσι περιμέναμε στα εκδοτήρια 1,5 ώρα. Είμασταν έτοιμοι να αναβιάσουμε την εκδρομή όμως ευτυχώς ο "Παντοκράτορας" θα έφευγε.

Φτάσαμε Ηγουμενίτσα, πήκαμε στην Εθνική Οδό και μετά πήραμε την Ιόνια Οδό για Πρέβεζα

Μόλις φτάσαμε στην Αμφιλοχία κάναμε στάση για φαγητό και συνεχίσαμε το ταξίδι μας. Πέρασαμε το Ρίο Ανζίριο και τον Ισθμό της Κορίνθου και τέλος φτάσαμε στο Ξενοδοχείο και πέραμε για ύπνο.

Την άλλη μέρα κατεβήκαμε για πρωινό, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και ξεκινήσαμε για το Πλανητάριο. Μόλις φτάσαμε κόψαμε ειδικήρια και μπήκαμε στην αίθουσα προβολής.

Πάνω μας υπήρχε ένας γιγάντιος θόλος που βλέπατε όλο το ταβάνι. Όταν η προβολή άρχισε η εικόνα ήταν φανταστική! Λες και το ζούσες στάθιθες. Η προβολή ήταν ενδιαφέρουσα αλλά έπρεπε να πάμε και στην Ακρόπολη.

Μετά από λίγο περιπάτημα αντικρίσαμε το μουσείο της Ακρόπολης. Μεγάλο και εντυπωσιακό. Μας εντυπωσίασαν πολύ τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήταν έξω από το μουσείο και αυτό που ήταν μέσα. Όπως τα αγγεία και οι Καρυάτιδες.

Όταν τελείωσε η ξενάγηση, πήγαμε για φαγητό και πέρα στο Ξενοδοχείο.

Το απόγευμα ξεκινήσαμε για τη Βουλή. Πήγαμε πρώτα στον εκθεσιακό χώρο όπου μας μίλησαν για την μάχη του Μαραθώνα και μετά στην Πλατεία Συντάγματος.

Όταν μπήκαμε στην Βουλή πήγαμε πρώτα στην αίθουσα συνεδριάσεων και κάθισαμε για το πως συνεδριάζουν οι πολιτικοί και που κάθεται ο καθένας. Επίσης πήγαμε στην εκθεση για τους κυβερνήτες της Ελλάδας.

Την άλλη μέρα θυρίσαμε στην Σέρκυρα. Φείκα που αυτή εκδρομή τελείωσε γιατί μου άρεσε πολύ και ελπίζω στο μέλλον να ξαναγίνουν τέτοιες εκδρομές!