

Κέρκυρα, 25 Οκτωβρίου 2010 Όνομα - Επίθετο Κατερίνα

Θέμα: « Η επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων, το Πλανητάριο και στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Η υπέροχη εκδρομή που κάναμε ήταν πρωτοβουλία του κύριου Γιάννη Παυλίπουλου, που είναι δάσκαλος στην ΣΤ' τάξη του σχολείου μας. Μόλις ο κύριος Γιάννης μας ανακοίνωσε την εκδρομή όλοι χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να πάμε μια τόσο μεγάλη εκδρομή. Όλοι οι μαθητές δεν πήραν και πολλοί μαζί τους, είχανε μια μικρή τσαντούλα για να την κουρνούν μαζί τους και τη βαλίτσα ή το σακί τους με τα ρούχα και τα απαραίτητα. Οι μαθητές που συμμετείχαν από την ΣΤ' τάξη ήταν 11.

Από την Ε' τάξη τα παιδιά ήταν 11.

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2010 στις 7:45 το πρωί είμασταν όλοι στο σχολείο για την αναχώρησή μας για το λιμάνι της Κέρκυρας. Ο καιρός δεν ήταν και πολύ καλός. Μόλις ξεκινήσαμε με το λεωφορείο άρχισε να βρέχει καταρακτωδώς. Καθώς περιμέναμε στην αίθουσα αναμονής του λιμανιού, μας ανακοίνωσαν ότι το πλοίο που θα φεύγαμε είχε απεργρευτικό λόγο των κακών καιρικών συνθηκών. Ευτυχώς για εμάς το πλοίο «Παντοκράτορας» έφευγε στις 9:45. Όταν αποβιβάστηκαμε από το πλοίο πήγαμε μαζί στο λεωφορείο μας για να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Κάναμε

δύο στάσεις για να φάμε, να ησυχάσει ή να  
πάρμε τουαλέτα. Στην Αθήνα φτάσαμε στις 11:15  
γιατί καθυστερήσαμε στο λιμάνι της Κέρκυρας  
και σε ένα σημείο της εθνικής οδού γιατί μια  
νταλικά είχε κλείσει το δρόμο και αναγκαστήκαμε  
να πάρμε από τον παλιό δρόμο. Μόλις φτάσαμε στο  
Ξενοδοχείο, μας έδωσαν τις κάρτες από τον δω-  
ματιά μου και πήγαμε να ξεκουραστούμε

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

το πρωί στις 7:00 η κ. Αμαλία ήρθε να μας ξυπνή-  
σει, αλλά εμείς είχαμε ξυπνήσει ήδη. Κατεβήκαμε  
για πρωινό και μετά επιβιβάστηκαμε στο λεωφο-  
ρείο για να μας πάει στο πλανητάριο  
«ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ». Στο πλανητάριο είδαμε μια  
ταινία «Ο Θάνατος των άστρων». Ευτυπώσιαστή-  
καμε πολύ, αλλά μας περίμενε το μουσείο της  
Ακρόπολης και η Βουλή. Στο μουσείο μας περιμέ-  
νε η Ξενοχόη. Μας Ξενοχόησε σε όλο το Μουσείο,  
και φύγαμε για να πάρμε να φάμε στο «Κεφελήν  
του Θανάση». Μετά πήγαμε για ξεκούραση στο  
Ξενοδοχείο. Στις 6:30 αναχωρήσαμε από το  
Ξενοδοχείο για να επισκεφτούμε τη Βουλή. Όταν  
μπήκαμε μέσα μια πολύ ευγενική υπάλληλος,  
μας έβαλε να δούμε ένα DVD για την ιστορία  
της Βουλής. Αργότερα μας Ξενοχόησε στην αίθουσα

συνοδηγίες της Βουλής. Η αίθουσα ήταν υπέροχη  
Μας επέτρεψαν να καθίσουμε στα καθίσματα  
των κομμάτων, κάτι που δεν το περιμέναμε. Μας  
εξήγησε επίσης τις θέσεις των κομμάτων, των  
βουλευτών του προέδρου της Βουλής, των επιγνητών  
και του πρωθυπουργού. Μετά μας οδήγησε στην  
έκθεση της Βουλής. Μέσα υπήρχε το πρώτο  
σύνταγμα και πολλά άλλα εκθέματα με  
πολύ ενδιαφέρον. Αργότερα πήγαμε να φάμε  
στην Pizza Hat και μετά συρίσαμε στο ξενοδο-  
χείο για ύπνο.

Μέριτη 21 Οκτωβρίου 2010

Το πρωί συρίσαμε στις 6:30 μαζέψαμε όλα τα  
πράγματα μας και κατεβήκαμε στην τραπεζα-  
ρία για πρωινό. Στις 7:30 αναχωρήσαμε  
από το ξενοδοχείο. Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο  
και ξεκινήσαμε για τη Λευκίδα. Μετά από 2:50  
ώρες περίπου περάσαμε την κινητή γέφυρα και  
φτάσαμε στη Λευκίδα. Πήγαμε να φάμε και  
μετά κάναμε μια μικρή βόλτα κοντά στο  
εστιατόριο. Και ξαναξεκινήσαμε το δρόμο μας  
για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Όταν  
φτάσαμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας επιβιβαστή-  
καμε στο πλοίο με προορισμό την Κέρκυρα.  
Στο σχολείο φτάσαμε 8:15, οι γονείς μας, μας  
περίμεναν με ανυπομονησία.

Χαίρήκαμε που είδαμε τους γονείς μας, αλλά  
στεναχωρηθήκαμε επίσης που τελείωσε αυτή  
η υπέροχη εκδρομή. Όλα ήταν τέλεια.  
Μακάρι να ξαναπάρμε μια εκπαιδευτική  
εκδρομή με το σχολείο εκτός Κέρκυρας.