

Κέρκυρα, 25 Οκτωβρίου 2010 Όνομα - Επίθετο Λευτέρης - Σηυρίδων -

Θέμα: « Η επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων, το Πλανητάριο και στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι δασκάλοι μας άρχισαν να σκέφτονται σοβαρά μια εκδρομή στην Αθήνα που θα περιελάμβανε ξενάγηση στο Ευγενήδειο Πλανητάριο, στο Μουσείο της Ακρόπολης και επίσκεψη στη Βουλή. Οι δασκάλοι μας άρχισαν να κάνουν τηλεφώνια, να ετοιμάζουν χαρτιά και για να γίνει αυτή η εκδρομή. Όπου αυτό διευκολύνθηκε και το μόνο που χρειαζόταν ήταν οι προετοιμασίες πριν από την εκδρομή. Οι δασκάλοι μας καλούσαν τους γονείς μας για να τους μιλήσουν για την εκδρομή. Κάποια φορά κάλεσαν και εμάς για να συζητήσουμε για το επίσημο θέμα. Στην εκδρομή συλλογήθηκαν τα παιδιά της Στ' τάξης και της Ε' τάξης. Το συνολικό ποσό ήταν 175€ και δεν ήταν και λίγο.

Στις 19 Οκτωβρίου είχαμε όλοι 6:50 στο σχολείο με τις βαλίτσες μας και ότι άλλο χρειαζόμασταν. Ξεκινήσαμε με κατακλιερό αλλά δε μας πτόρε το ηθικό. Όταν φτάσαμε στο λιμάνι για να φύγουμε δε μας άφησαν να φύγουμε με το πλοίο που είχαμε προγραφείσει λόγω κακοκαιρίας, γιατί φύγαμε με το 9:30. Στο πλοίο παίξαμε UNO, PSP και άλλα παιχνίδια που είχαμε φέρει.

Στην Ιγουμενίτσα μνήκαμε στο ίδιο λεωφορείο (αφού είδαμε τα λαβρόντρα στο λιμάνι λόγω κακοκαιρίας) και φύγαμε.

Ήμασταν δυο ώρες μες το λεωφορίο κάνοντας ηδύκες
αβία και άλλα για να περάσει η ώρα. Όταν φτάσαμε
στην Αμφιλοχία, σταματήσαμε σε ένα εστιατόριο
για να φάμε. Μετά συνεχίσαμε για περίπου δύο με
τρεις ώρες ώπου κάναμε μια τελευταία στάση στα Goody's.
Στη συνέχεια περάσαμε από τον Ισθμό της Κορινθού
αλλά δε φαινόταν καθαρά επειδή ήταν βράδυ. Αργό-
τερα φτάσαμε στο ξενοδοχείο που είχαμε κλίση
λεγόμενο «ΕΡΜΗΣ». Πήγαμε στα δωμάτια μας
τακτοποιηθήκαμε και κοιμηθήκαμε μετά το επτάωρο
ταξίδι (Κέρκυρα - Αθήνα).

Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε νωρίς-νωρίς κατά
τις 7:30 όπου πήγαμε στην τραπέζα και φάγαμε
πρωινό. Στις 8:00 πήγαμε από το ξενοδοχείο και
πήγαμε στο Ευγενίδειο Πλανητάριο. Είχαμε έρθει
πολύ νωρίς γιατί αυτό καθόλασταν έξω για να βγάλουμε
φωτογραφίες. Μόλις μπήκαμε μέσα, στο κτίριο, αντικρίσαμε
μια αξιοθαύραση αίθουσα. Είχε κάτι αφίσες που απεικόνιζαν
τα έργα που παρουσιάζονταν. Είχε και μια κατασκευή
βασιβένη στο έργο «ο μικρός Πρίγκιπας». Εμείς καθίσαμε
σε κάτι πάγκους πιο δίπλα και συζητούσαμε. Αργότερα
πήγαμε σε μια άλλη αίθουσα για να φάμε και να πιούμε.
Εκεί είχε ένα χώρο περιτριγυρισμένο από τζάμια, που βέβα
είχε μια εκπαιδευτική κατασκευή. Μια κατασκευή με πέτρες
που αιωρούνταν στον αέρα λόγω κάποιων σκηνών που τις στρίβαν.

Στη βουλή πήγαμε ξανά στην κεντρική αίθουσα όπου οδηγηθήκαμε σε μια άλλη πιο μεγάλη αίθουσα που η βιθ ήταν καλυμμένη οθώνη. Εκεί είδαμε την ταινία «Ο θάνατος των άστρων». Η ταινία ήταν 3D και ήταν τέλεια. Το κακό όμως ήταν που φοβόταν μη μου έρθει κανένας κομμάτις κατακέρπα. Η ταινία διάρκεισε 40-45 λεπτά. Αμέσως μετά ήρθε μας πήρε το λεωφορείο και μας πήγε στο μουσείο της Ακρόπολης. Στο δρόμο είδαμε το Παναθηναϊκό στάδιο, το τραβ καθώς και κάποι λεωφορεία που κινούνταν με φυσικό αέριο.

Μόλις φτάσαμε στο μουσείο της Ακρόπολης ο κύριος Άρης είχε στην ξενάγηση μας ότι δυστυχώς είχε μόνο μία ώρα για να μας ξενάγησει. Με το που μπήκαμε στο μουσείο περάσαμε από αυστηρό έλεγχο. Στη βουλή όλα παιδιά είχαν βαλίτσες τα αφήσαν σε ένα δωμάτιο υπό την επίτηρηση μιας κυρίας. Η ξενάγηση μας μίλησε για τα αγάλματα που έκλεψε ο Έλγιν καθώς και για τα αρχαϊκά χαλόνια που απεικονίζουν στα πρόσωπα των κούρων και των κούρες. Η ξενάγηση μας ανέφερε ότι το κείριο αντέχει μέχρι 10 ρίστερ για να είναι ασφαλής τα αγάλματα. Όλα αγάλματα δε βάζονταν τα είχαν συνηθώσει με βύχρωνα κάρλαρα. Ο Παρθενώνας ήταν τελείως αν και βυθοκρεμίσκρος από τους βαρβαρδισμούς των Περσών. Η ξενάγηση διάρκεισε λιάριση ώρα.

Αργότερα πήγαμε σε ένα εστιατόριο για να φάμε. Όταν πήγαμε στο ξενοδοχείο οδηγηθήκατε και καθίσατε στα κρεβάτια μας για ξεκούραση.

Κατά τις 15:00 πήγαμε στο μουσείο της Βουλής. Η ξενάγηση μας μίλησε για τον πόλεμο του Μαραθώνα ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Πέρσες. Μας μίλησε επίσης για τη διαφορά ανάμεσα στους δυο λαούς καθώς και για τη στρατιγική που ακολούθησε ο Μηδιστής Σαδύναλο κέντρο, ενυεχίκενα αέρα. Αργότερα πήγαμε στη Βουλή, αφήσατε τα πράγματα μας και προχωρήσατε

6ε ένα χώρο με μια μεγάλη τηλεόραση. Εκεί η ξενο-
φός μας μίλησε για τη ζωή του κειριού καθώς και
για τους ιδιοκτήτες του. Ο Όθωνας ήταν ο πρώτος βασι-
λιάς της Ελλάδας. Αυτός έκτισε τη Βουλή στην Αθήνα τότε κτι-
ματός. Ο Γεώργιος ο Β' ήταν ένας άλλος βασιλιάς. Όταν κατοί-
κωσε αυτός στη σημερινή Βουλή, έγιναν δύο πολύ καταστροφικές
πυρκαγιές ωστόσο σώζονται ακόμα μνημεία όπως τετράδια των
παιδιών, φωτογραφίες ακόμα και οι τοίχοι μιας αίθουσας μετά
τη δεύτερη καταστροφική πυρκαγιά. Ήδη συνέχισα περπάτημα στην
αίθουσα της Ολομέλειας όπου καθίσατε στις θέσεις των Βουλευτών και
έφυγα. Ήδη συνέχισα ηγήσατε τον πρόεδρό μας και φύγατε.

Μετά πήγατε σε μια πεζοπορία για να φύκε. Κατά τις 22:00 πήγατε
στο ξενοδοχείο και κοιμηθήκατε.

Στις 21 Οκτωβρίου και ώρα 6:35 σηκωθήκαμε, ντυθήκαμε και πήγα στην
τραπεζαρία για να φύκε πρωινό. Στις 7:00 φύγατε από το ξενοδοχείο με το λεωφορείο
και πήγατε στα Γοοθγ's δωμάτια προς μακρυνά. Μετά προχωρήσατε με μεγάλα κε-
φια προς τη Νευκάδα όπου φύγατε. Είδατε την κινούμενη γέφυρα (εν κινήσει).
Πριν φύγατε ήρθε ένας μαύρος που πούλαγε CD. Ο οδηγός του λεωφορείου πήρε την
ταμνία του Story 3. Ήδη συνέχισα περπατήσατε λίγο στη πλατεία της Νευκάδα για
να χωρίσουμε. Μετά καθιστήκατε λίγο να περπάτατε τη γέφυρα επειδή πήγατε
είναι πάνω από κάτω της. Στο δρόμο Νευκάδα - Γουκενίσα βλέπατε
το CD. Ήδη Γουκενίσα πήγατε στο νησί Αγία - Θεοδώρα και πήγατε στην
Κέρκυρα παίζοντας με τα παιχνίδια μας. Στο σχολείο φτάσατε στις 20:30
όπου οι γονείς μας, μας περιέλασαν με ένα χαμόγελο ως τα αυτιά. Πή-
γατε στις βαλίτσες μας και φύγατε. Θα θέλατε πάρα πολύ να εανα-
ληφθεί μια εκδρομή εκτός Κέρκυρας και μάθετε οι κύριοί μας,
μας είναι ότι στο τέλος της χρονιάς θα πάτε μια Περιβαλλοντική

Νευκέρης - Ήπυρίδων -