

Θέμα: « Η επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων, το Πλανητάριο και στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας αποφασίσαμε να κάνουμε μια τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα. Συμμετοχή έλαβαν πολλά παιδιά της εμάς και της τετάρτης κι έτσι εφαρμόστηκε.

Την Τρίτη (της προηγούμενης εβδομάδας) ξεκινήσαμε τις 07:20 από το σχολείο για το Αιγάκι.

Όμως, όταν φτάσαμε, το αυτοκίνητό μας δεν θα έφτανε εξαιτίας της βροχής. Έτσι περμέναμε άλλη μια ώρα να έρθει το άλλο να φύγουμε. Όταν

φτάσαμε στην Ηγουμενίτσα, ξεκινήσαμε αμέσως.

Σταματήσαμε στην Αμφιλοχία για να φάμε και έπειτα ξαναξεκινήσαμε. Μετά από πολλές ώρες

φτάσαμε στα Μέγαρα όταν σταματήσαμε για να

φάμε. Φτάσαμε στην Αθήνα αργά το βράδυ κι

έτσι πέσαμε αμέσως για ύπνο. Την επόμενη

μέρα, μας ξύπνησαν για να προλάβουμε να πάμε

στο Πλανητάριο την υπονομιωμένη ώρα. Κ

Εκεί είδαμε μια πολύ ωραία ταινία, που ο

τίτλος της ήταν "Ο θάνατος των άστρων". Μετά

πήγαμε στο νέο μουσείο της Ακρόπολης όπου

ξεναγήθήκαμε από μια νέα κυρία με πολύτιμα

μαλλιά. Ήταν πρώτο όροφο, είδαμε αντικείμενα που

βρέθηκαν χύρω από το λούφ της Ακρόπολης, ενώ

στον δεύτερο, αυτά που βρέθηκαν πάνω στο λόφο.

Ήταν τρίτο είδαμε αντικείμενα που είχαν σχέση

μόνο με τον Παρθενώνα Μόλις τελείωσε η
ξενάγηση, πήγαμε να φάμε σε μια ψαζαριά στο
Μοτασπράκι. Όταν επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο
είχαμε δύο ώρες ξενάγησης. Το απόγευμα πήγαμε
στην Βουλή. Όταν μπήκαμε μέσα, μας περίμενε
μια κυρία που μας είχε ναρκών ακολουθήσομε.
Πρώτα μας πήγε σε μια γιγνή αίθουσα που μας
έβαλε να δούμε στην τηλεόραση πώς ήταν η Βουλή
παλαιά και πώς είναι σήμερα. Ύστερα μας πήγε
στην αίθουσα συνεδριάσεων, και μας έδειξε τις
θέσεις των κομμάτων. Μετά μας πήγε σε μια
αίθουσα που μας έδειξε παλαιές επιπέτες και
πράγματα από τις εποχές του Όθωνα και του Γεωργίου.
Σε μια πιο γιγνή αίθουσα υπήρχαν πράγματα και
συμβόλαια των βουλευτών από την εποχή του Ελευθέριου
Βενιζέλου. Μετά από την ξενάγηση μας ποίρασαν
φυσάδια και πήγαμε να φάμε στο Piza Hut που
αγορεύατε αναμνηστικά. Όταν γυρίσαμε στο
ξενοδοχείο πήγαμε κατευθείαν για ύπνο.

Την Πέμπτη, και τελευταία μέρα, φάγαμε και
φύγαμε αμέσως. Περπάσαμε πάλι από τον Ισθμό και
το Ρίο - Αντίριο. Το απόγευμα πήγαμε να
φάμε στη Λευιάδα. Μετά, ηφραγίσαμε τζιφο και
βγάλαμε φωτογραφίες. Στο δωρεοείο είδαμε ένα DVD,
και δεν καταλαβαμε πώς πέρασε η ώρα. Όταν φτά-
σαμε στο λιμάνι πήγαμε το πρώτο πλοίο για
Κέρκυρα και φύγαμε. Περπάτη τώσο αράτα!

Θα ήθελα να ξαναπάμε μια εβδομήντος
Κέρκυρας!